

493. Van peper gesproken, zei Sprokkel, en hij kreeg een klopping van belang.
494. Mijn persoon ken ik 't beste, zei de kandidaat, en hij stemde voor zijn eigen.
495. 't Wil niet smelten, zei Kluts en hij zaberde op een pijpsteel.
496. Aanpakken en vasthouden is twee, zei de smid, en hij verbrandde zijn pinken aan een heet hoefijzer.
497. Alles op zijn plaats, zei Looi, en hij stak zijn paraplu in zijn broekzak.
498. Ik beleef veel plezier aan die jongen, zei gierige Krimp, en zijn zoon liep blootsvoets.
499. Met plezier, zei de bruid, en ze grees.
500. Te veel plezier deugt niet, zei Stop, en hij stond in 't krijt.
501. Ik sta er voor in, zei de boer, en hij trok zelf de ploeg.
502. 't Zal wel in de plooi komen, zei lompe Bet, en ze streek met een wafelijzer.
503. Nu heb ik een pluimke verdiend, zei de hovenier, en hij stak een zonnebloem op zijn hoed.
504. Dobbel is eens zo dik, zei Bessem, en hij nam een pollepel Engels zout in.
505. Perfekt ! zei de kreeft, en hij bezag de kromme poten van zijn jongen.
506. Gij zijt ook iedereen niet, zei Door, en hij kocht een pop voor zijn vrouw.
507. Dat hoor ik, zei dove Jan, en hij smeedt het porselein aan stukken.
508. Ik houd veel van portretten, zei Zwans, en hij leidde zijn os naar de fotograaf.
509. 'n Ongelijke positie, zei de vent, en ze zetten hem een been af.
510. Proficiat ! zei Donatus tegen zijn os, en 't ploegen was gedaan.
511. Ik ben voor de properteit, zei Snoes, en hij goot zeepwater in zijn horloge.
512. Dat zijn onrijpe pruimen, zei Joris, en hij at olijven.
513. Alles in de puntjes, zei Krol, en hij smeerde blink aan zijn haar.
514. Goede raad is duur, zei Simpel, en hij kwam van de advocaat.
515. Raad vóór daad, zei de radermaker, en hij kapte bij ongeluk in zijn vinger.
516. Afgelopen, zei Doks, en het rad sprong uit zijn kruiwagen.
517. Wat ziet die rat fel uit haar ogen, zei stikziende Gij's, en hij zag een mol kruipen.
518. Er is geen recht meer, zei de dief, en hij ging achter slot.
519. Recht is recht, zei de boswachter, en hij bekeef zijn vrouw.
520. Alles moet met rede gebeuren, zei de zot, en hij moest naar Geel.
521. Gij verstaat geen reden, zei Wafel, en hij was zelf stapelzot.
522. Alles volgens de regel, zei Snor, en hij kuilde met een gaffel.
523. Ik doe een ommelandse reis, zei Piet, en hij liep de ene kroeg uit en de andere weer in.
524. Als ik het heb, moet ik het niet meer pakken, zei de dief, en hij ging van zijn rente leven.
525. Met alle respect, zei Snaps tegen zijn vrouw, en hij sloeg maar eens.
526. Ze smaakt verkeerd, zei Krelis, en hij kreeg rijstlap met peper.
527. Geen rozen zonder doornen, zei de aap, en hij kuste een stekel-varken.
528. Ik vind het heel net, zei Tipke, en hij plakte roosjes op zijn botten.
529. Dat neem ik niet aan, zei 't kwezeltje, en zij kreeg een rozenkrans voor penitentie.

530. Hoe kunt ge dan binnen, zei zatte Snik, en hij stond met de rug tegen zijn huis.
531. Ik heb het ergste achter de rug, zei Pokkel, en hij had een bult.
532. Ik houd niet van ruzie, zei Sibbe, en hij bleef jonkman.
533. Elk zijn sargie, zei Tjeef, en die geen heeft, slaapt zonder.
534. Lekker, lekker, zei pagadetje, en hij had drie scharretjes op zijn bord.
535. Daar sta ik nu fraai te kijken, zei Hans, en hij stond op het schavot te pronk.
536. Schenk eens rond, zei de bakker, en hij zat alleen.
537. Dat is een schepsel met lange benen, zei Teeuwes de boer, en hij zag een aap op stelten lopen.
538. Dat blinkt toch ook, zei Klus, en hij smeerde zijn schoenen met siroop.
539. Dat is om geen schoenen te verslijten, zei de boer, en hij zag een koorddanser op zijn handen lopen.
540. Ik wil wel, maar ik kan niet, zei dikke Jef, en hij wou zijn schoenen toerijgen.
541. Nu gaat ge wat zien, zei Krispijn, en hij maakte een paar schoenen zonder zolen.
542. Die 't schoentje past, trekt het aan, zei de knecht, en hij ging er met de botten van zijn baas vandoor.
543. Kort maar goed, zei Pannelatte, en zijn schoonmoeder stierf plotseling.
544. Daar is hij weer, zei Jan Kapel, en hij speelde tweemaal schoppenboer.
545. Ik kan het wel derven als 't moet, zei Suske, en hij had al twee schotels rijstlap binnen.
546. Alles niet ineens, zei Stumpel, en hij betaalde zijn schuld in duiten.
547. 't Is 't seizoen, zei Simpel, en hij deed wanten aan om koren te pikken.
548. Goed gesproken, zei Knut, en hij werd wakker onder 't sermoen.
549. Schoon sermoen, zei de vlegel, en de pastoor las de litanie.
550. Onderliggen is niks, maar slaag krijgen is erger, zei blode Ko, en hij deserteerde.
551. Ik luister, zei Kloon, en hij viel in slaap onder 't sermoen.
552. We luisteren, zei Sips, en hij viel in slaap.
553. In die slaapbank zal ik mij vannacht wel behelpen, zei dronken Tijs, en hij ging in een varkenstrog liggen.
554. Nu ben ik weer helemaal in de war, zei de wever, en hij maakte een slaapmuts voor een onderbroek.
555. Alle slagen zijn niet hard, zei meester Wappers, en zijn vrouw sloeg met haar waaijer.
556. Wat een slimmerik ! zei de dief, en zijn kleine kon ook al stelen.
557. Wij zullen malkander nooit verlaten, zei Tinus tegen Stinus, en zij vielen samen in de sloot.
558. Ik heb geen smaak in die wijn, zei Flip, en de fles was leeg.
559. Ik ben smid, zei Pulder, en hij smeedde een karrewiel voor een kruiwagen.
560. 't Is danig simpel, zei Krabber, en hij schepte de soep uit met zijn hand.
561. Soep naar 't kommeken, zei de dief, en hij werd bestolen door zijn eigen volk.

# Spreekwoorden

## ZEI - SPREUKEN



J. CAUBERGHE





J. CAUBERGHE

# nederlandse taalschat

NEDERLANDSE TAALSCHAT

SPREEKWOORDEN  
SPREEKWIJZEN  
SYNONIEMEN  
CITATEN



BREPOLS

BREPOLS